



*Tam Tông Miếu, 12 tháng 5 năm Đinh Tỵ  
(28-6-1977)*

**QUÁN** tâm vô ngại có dường không,  
**THẾ** đức chuyển tu gội rửa lòng.  
**ÂM** tín hà hồi minh chứng đạt,  
**GIÁNG** ban ơn huệ nữ nam chung.

Bần Đạo chào chư Thiên ân, chư đạo tâm nam nữ.

Hôm nay Bần Đạo đến ban ơn cho khóa tu Hạ chí, mừng chư Thiên ân cố gắng dẹp mọi trần duyên đặt mình trong quyền pháp thanh tịnh để khé tâm cùng Đạo cầu sự giải thoát, nhập Đại Thừa. Khóa tu năm nay có phần đặc biệt ở chỗ giữa cảnh ưu bi mà gắng khếp mình vào khuôn viên Đạo pháp. Bần Đạo vui mừng chung chư đạo tâm nam nữ, chư Thiên ân thanh tịnh an tọa.

Trên xanh trông đến cõi trần,  
Mịt mù gió bụi mà lòng điển quang,  
Giữa hồi hỗn loạn tràn lan,  
Nghiệp duyên nhọn thế trái oan còn dài.  
Khiến nên mọi sự đắng cay,  
Trông vào ơn đức bàn tay pháp quyền,  
Lòng tu thanh tịnh ôn yên,  
Khiến cho đầu đó chướng duyên nhẹ nhàng.

Bần Đạo ghé đàn ban ơn chung cho toàn đạo và cũng nhủ khuyên nam nữ thanh tịnh cùng nhau vượt qua mọi thử thách, dầu khó khăn mà một lòng tin Đạo thì có chư Thiên Hộ Pháp hộ trì. Từ đây qua Thu Đông dầu nội tâm ngoại cảnh có chỗ trái ngang, nhưng vượt qua khỏi giai đoạn này, sẽ nhẹ một phần, ấy là nửa đoạn đường tu học. Mọi việc có Thánh Trần dạy thêm.

Bần Đạo chào chư vị.

Thăng

## TIẾP DIỄN

**HUNG** đây suy đó chẳng thà không,  
**ĐẠO** chẳng riêng vui, hưởng cộng đồng.  
**ĐẠI** đức sá bao điều nhỏ nhất,  
**VƯỜN(G)** mình đứng dậy đạt huyền công.

Bản Thánh chào chư Thiên ân, nam nữ đạo tâm thanh tịnh nghe dạy.

Muốn thành công một đời tu học,  
Bền chí lo luyện lọc tâm phàm.  
Diệt trừ ái ó sôn tham,  
Vô vi thanh tịnh già lam tháng ngày,  
Sự đời phải trái ngoài tai.  
Y theo Đạo Pháp lên đài xuân quang.

Hôm nay Bản Thánh nói rõ cho chư hiền được thấu cơ mâu nhiệm. Từ lâu, Minh Lý Thánh Hội được thành hình, quyền pháp được ban trao, tâm truyền được chỉ điểm. Thánh Ý muốn cho mỗi người trong Tông Đạo Minh Lý thẳng tiến trên con đường thuần thiện giải thoát, hầu xứng đáng một Thiên ân đảm đương quyền pháp, đủ tư cách một hướng đạo sáng suốt dịu dặt nhơn sanh, hoằng truyền Đạo pháp, ai nấy vui với cái lẽ sống hằng thường vĩnh cửu, đạt ngộ chỗ Chơn Lý Nhứt Như.

Ngoài mục đích trên, Thần Thánh ít bàn luận đến việc tình thế đổi thay được thua phải trái là không muốn chư hiền bận tâm dính mắc vào cuộc thế sự lợi danh mà tình thức làm hoen ó Chơn tâm, chậm trễ bước tu. Ngày giờ rất quý, dầu có bàn luận đến cơ Trời việc thế, các hiền cũng không đủ sức giải quyết được mà còn thêm nuôi lớn dục vọng, có ích chi cho việc tu hành.

Chi bằng lo tu tâm lập đức, tâm được sáng suốt thì nhìn sự việc mới không lầm; đức được đủ đầy mới che chở cho thân, cho nhà, cho nước mọi hung hiểm gieo rắc đến, chớ ngồi không bàn nhảm có ích cho ai. Vì vậy, Bản Thánh ước mong chư hiền cố gắng học tu lần hồi thấu hiểu, phăng nắm được mối đầu Đạo pháp. Ở Trên nhơn đó mà hé mở thêm sáng tỏ chỗ tinh yếu cơ mâu.

Về việc học, theo Tông Đạo Minh Lý đã sẵn nề nếp cơ bản về môn Đại Thừa mà chư Thiên ân cũng được nhận thức tầm sâu rộng của nó khá nhiều, giữa Thầy bạn, giữa Thiên nhơn có cơ tương ngộ.

Từ đây trở đi, cần giúp các hiền những môn Đạo pháp, chỗ vi diệu bình đẳng của nó mà các hiền đương bỏ hờ. Cái tầm quan trọng Đại Thừa không phải bỏ cái này lấy cái kia, mà cái này cái kia đều có tương quan nhịp nhàng như âm và dương, như vô minh và minh giác. Hai đối tượng này không hề đơn độc, không hề mất đi, không có cõi Trời nào khác lạ để riêng cho Thánh Phật

mà Thánh Phật hay phàm ma khác ở chỗ nhìn tổng quát hay nhìn phiên diện. Người cứ hướng lên để cầu cái thanh cao trên mây bạc mà không ngờ cái thanh cao ở dưới thấp, ở trong mọi phiên nào vô minh. Khi trực kiến vào tất cả, tất cả không chướng ngại, tất cả là đồng nhứt, tất cả cũng chính mình, thì đâu mình ở địa ngục hay ở thiên đường cũng là Thánh, đâu có cái gì ràng buộc, che lấp được. Các hiền cần sống giữa mọi sai khác mà đừng tưởng nghĩ là sai khác thì lòng được yên vui. Bản Thánh sẽ có dịp nói qua yếu tố vô minh khiến cho mọi người giác ngộ.

Hôm nay, cũng cần các đạo tâm tăng trưởng lòng thiện tiếp nối khóa tu để càng được nhiều ngày càng quý; nó có một yếu tố quan trọng cho thời buổi khó khăn này. Các hiền cũng biết thiện khí thì hay làm lợi, làm cho người khỏe sáng, đất nước thái bình. Nhờ thiện khí mà mưa hòa gió thuận, nhân dân tình cảm tương liên, nhờ thiện khí mà chế ngăn các ác họa về thời dịch, về thiên tai... Thiện khí càng nhiều thì ác khí phải lui, phải yếu, phải nhường đất sống cho chánh khí. Chánh khí luôn luôn là nguồn sống an hòa, còn ác khí thì gây đủ sự tai ách hoạn họa chiến tranh thù ghét và đủ loại tinh quái làm nhiễu loạn hư hao chết chóc mà người thế thường thì chỉ nuôi lòng dục vọng, ích kỷ nên tư tưởng xấu xa gây đủ thù hận trái oan, nên khiến cho loạn lạc, làm chi có thiện khí vô vi, chỉ có người biết Đạo ham tu, lòng thanh tịnh nhập thiện mà ứng hiệp với Thiên cơ, với Thánh Phật nên hay khiến cho đời được an lành.

Vậy tu tịnh của các hiền là nguồn hy vọng lớn lao khả dĩ chế ngăn tà vọng dầu không được mười cũng được một hai. Một hai tuy không bao nhiêu nhưng cũng an ủi xoa dịu cơn đau. Nói thế không phải coi sự tu luyện chiêu bùa thiện khí là thường, dầu tệ mạt cũng còn lợi lạc. Như thế cái đại lợi vô cùng cho người hành giả và cho cả nhơn gian, là thiện quán mà trực kiến trực nhập với Chơn Như tự thể, đồng nhứt với bản nhiên thì khác nào một động cơ chuyển bại thành thắng, chuyển nguy ra an, chuyển loạn thành trị; vì là một nguyên tử lực phá được mọi thứ cứng chắc ngăn ngại, còn tu lành tu phước cũng lợi, nhưng không bằng tu giải thoát nhập với Chơn Không.

Về khóa tu Bác Nhã Tịnh Đường bị thất bại, gồm hai yếu tố: bên trong, bên ngoài: trong không thắng được ngoài thì ngoài toàn thắng. Nhưng đó cũng là ý Trời. Hôm nay, các hiền không lập trường tu ở đó thời gian ba ngày, thế nên Bản Thánh chuyển đàn, các hiền cũng nên tịnh tâm cảm tạ Ôn Thượng Đế.

Người tu đức lấy sự cần kiệm để nuôi lòng từ. Các hiền trở về tịnh tại Thánh Sở thì khỏi cần thiết đàn ở Bác Nhã. Dầu có thiết đàn cũng bấy nhiêu người ở đây ra thì đàn này thay thế. Bây giờ cần nhứt là các hiền lấy một bầu tịnh thủy, Bản Thánh làm phép cho người đưa ra Bác Nhã để ban bố điển thân bảo trì quyền pháp nơi ấy.

*{Ngài làm phép bầu tịnh thủy}*

... ..

Thứ nữa, cần tạm đề cử một Quản gia thay mặt Tịnh Chủ, đủ quyền pháp cho Thiêng Liêng ban điện, cho ma quỷ kiêng nể mà không nhiều hại. Các hiền cử ai, hay Bản Thánh quyết định?

- Khai Minh bạch: Cầu xin Ngài từ bi quyết định vị quản gia.

- Bản Thánh quyết định thì chư chức sắc phải tuân hành. Bản Thánh thừa lệnh Đạo Tổ ban quyền cho Tường Thủy nhiệm quyền Khai Chơn. Các hiền có ý chi?

- Khai Minh bạch: Chúng đệ tử rất phục sự quyết định của Ngài và xin Ngài dạy cách sử dụng Thánh thủy.

- Tịnh thủy cứ để nguyên trên bàn Hộ Pháp Bác Nhã Thiên Sư.

- Khai Minh bạch: Bạch Ngài ai lãnh Thánh thủy chuyển ra Bác Nhã Tịnh Đường?

- Tường Thủy cũng được song người trao và người nhận cũng lấy lễ mà hành, nghĩa là giữa Tổng Lý và Tường Thủy Quản gia đến trước Bửu điện làm lễ trao và thọ.

- Khai Minh bạch: Chúng đệ tử nghĩ nên đưa Thánh Thủy tới Bác Nhã Tịnh Đường để tránh sự lôi thôi trong sự xê dịch, vậy lễ trao nhận tại Bửu điện.

- Tại đây, còn đi bằng cách nào miễn phương tiện là được. Lấy cần kiệm làm gốc tu.

Việc chuẩn bị để thay thế Tịnh Chủ cho Khai Diệu vì tuổi già sức khỏe. Việc cử Quản gia hôm nay không có mặt Khai Chơn cũng là việc phạm vào Quyền Pháp, song Quyền Pháp ấy Khai Chơn đã phạm nên Bản Thánh tạm cử khi nào Khai Chơn đủ sức khỏe sẽ phục quyền.

Công việc Nữ đồ, cần tuyển vài người trong số Huyền Như có đạo tâm, có khả năng, có tinh thần giải thoát. Bản Thánh cầu xin ban Đạo hài và phân công việc giúp cho Thập nhị Nữ đồ gần đây, còn số Thập nhị Nữ đồ cần được đôn đốc những người ít sinh hoạt và không thấy rõ nhiệm vụ.

Từ đây Chủ trì cũng nên hành chánh nhiệm vụ để quyền pháp được tỏ rõ.

... ..

Bản Thánh chào chư Thiên ân.

Thăng